

# Daantje Dirigentje

*en een verhaal van een viool*

Erik van Os & Elle van Lieshout  
Met tekeningen van Emanuel Wiemans



Ergens in een oud gebouw  
woont Daantje Dirigentje.  
Ze praat en werkt  
en speelt en zingt  
en danst en swingt  
met elk instrument  
en elk instrumentje.



‘Kom Viool, je moet naar school,’  
zegt Daantje Dirigentje.  
‘De allereerste keer.’



Hoogste tijd om op te staan.  
Kom, kom, kom, je koffer uit!  
Trek je schone snaren aan.  
Hup, hup, hup, we moeten gaan.'



‘Hoezo, naar school?’ vraagt Viool.  
‘Maar ik wil lekker spelen!’  
Ze zweeft haar koffer uit en zingt.



'Fiedel diedel da  
fiedel diedel darian  
tralala, ra ra ra  
fiedel die, waar ben ik dan?











Fiedel diedel darian  
fiedel diedel du.  
Hé, Daantje Dirigentje  
zoek me dan.  
Waar ben ik nu?’

