

UIT DE FILM

Disney

WISH



Bewerking
Luna Chi

Illustraties
Joey Chou

Ontwerp
Tony Fejeran

Vertaling
Irene Kunst

Er was eens een magisch koninkrijk dat **Rosas** heette.
Koning Magnifico heerste over het land. Hij bezat de macht
om de grootste wens van mensen te laten uitkomen.

Op een dag was een jonge vrouw, Asha, op weg naar een
audiëntie bij de koning. Ze wilde zijn leerling worden. Haar
geitje **Valentino** ging ook mee.

Het was de honderdste verjaardag van Asha's grootvader
Sabino en Asha hoopte dat de koning de wens van haar saba
kon vervullen.

Want niets was onmogelijk in het **Koninkrijk der Wensen**.





Voor haar audiëntie ging Asha langs bij haar vrienden in de keuken van het kasteel. **Hal**, **Bazeema**, **Simon**, **Dahlia**, **Dario** en **Safi** wensten haar allemaal veel succes. Alleen de knorrige **Gabo** steunde haar niet.



De vriendelijke koningin **Amaya** bracht Asha naar de koning toe. Ze had gezien hoe ruimhartig Asha was en had haar aanbevolen als zijn leerling.





Asha was erg zenuwachtig, maar de koning zag al snel dat ze de wensen van Rosas wilde beschermen, net als hij.

Koning Magnifico besloot om Asha iets **bijzonders** te laten zien. Overal om hen heen verschenen prachtige, gloeiende wensen. Asha had nog nooit zo iets moois gezien! Ze stapte naar voren om de wensen beter te bekijken.

Dat was hem!

Tussen de andere wensen zag Asha de wens van haar grootvader. Hij wilde iets maken om toekomstige generaties mee te inspireren.



Ze vroeg Koning Magnifico of hij haar saba's wens bij de volgende **wensceremonie** wilde laten uitkomen.



Magnifico zei streng dat hij Sabino's wens **nooit in vervulling** zou laten gaan. Hij onthulde dat de meeste wensen nooit uitkwamen. 'Mijn saba is een goed mens. De inwoners van Rosas zijn goede mensen,' antwoordde Asha. '**Ze verdienen beter dan valse hoop.**'



Het beviel koning Magnifico maar niets dat Asha **tegen hem in was gegaan**. Bij de ceremonie liet hij de wens van iemand anders uitkomen.

Asha mocht niet de assistent van de koning worden en de wens van haar grootvader zou nooit uitkomen.

Ze haastte zich naar huis om haar familie te vertellen wat ze had ontdekt, maar Sabino en haar moeder, Sakina, smeekten Asha om de koning niet in twijfel te trekken. Ze wilden niet geloven dat alles wat ze over hem wisten een leugen was.

Alleen Asha kende de **waarheid**.





Asha was erg overstuur en rende naar de speciale **wensboom**, waar ze 's avonds altijd naar de sterrenhemel keek.

Tegen de **helderste ster** sprak ze haar diepste wens uit: dat iedereen in Rosas de vrijheid zou hebben om zijn of haar dromen waar te maken.

De blinkende ster werd opeens een felle flits...