

Het spook in Teylers huis

Verhaal Jan Paul Schutten
Tekeningen Marloes de Vries



EEN LUXE GOUDEN BOEKJE



En hij
leefde lang
en gelukkig...



Misschien denk je nu: 'Ho! Stop! Wacht even. Een boek hoort te eindigen met 'lang en gelukkig!' En we zitten nog maar aan het begin.' Maar het klopt wel. Want dit boek gaat over Pieter Teyler. En die leefde lang en gelukkig. Hij is nu dood, want hij leefde héél lang geleden.



Pieter werd meer dan driehonderd jaar geleden geboren in een rijke familie. Zijn vader maakte prachtige stoffen.



Toen Pieter ouder werd ging hij in de zaak van zijn vader werken.



Pieter erfde ook nog veel geld van zijn oom en tante en werd rijker en rijker. Maar hij hoefde dat geld niet helemaal voor zichzelf te hebben. Hij gaf een stuk minder uit dan hij verdiende en gaf veel weg aan arme mensen en weeskinderen.





Pieter was gelovig en hij vond dat je de wereld voor iedereen mooier en beter moest maken.

Daarom vond hij kunst zo belangrijk. Kunstenaars maakten de wereld mooier met prachtige tekeningen en schilderijen.



Net als wetenschappers. Dankzij de wetenschap konden artsen mensen weer beter maken en verbeterden uitvinders de wereld met hun nieuwe ontdekkingen.

Wetenschappers ontdekten hoe de wereld écht in elkaar zat. Aan flauwekul had Pieter een hekel.

