

Daan, laat dat staan!

Geschreven en getekend door
Harmen van Straaten



E E N L U X E G O U D E N B O E K J E



ISBN 978 90 4761 351 0

Eerste druk, 2012
Speciale uitgave ter gelegenheid van 125 jaar Albert Heijn

Published by Rubinstein Publishing by, Amsterdam
by arrangement with Random House Children's Books,
a division of Random House Inc., New York, New York, U.S.A.
All rights reserved.

© Tekst & illustraties Harmen van Straaten,
Vormgeving: Ubald Seveke

www.goudenboekjes.nl





Midden in de supermarkt
staat een toren van soepblikken.
Voor de toren is een rood lint
gespannen. De baas van de
supermarkt staat er trots bij.
Vandaag wordt de winkel
officieel geopend.
Door de burgemeester.



Het is al druk in de winkel.

De winkel is eigenlijk al een week open maar de burgemeester kon niet eerder. Hij had elke dag wel een opening van een brug, een nieuwe school of een hondententoonstelling.



De baas van de supermarkt kijkt op de klok.
Waar blijft de burgemeester? Hij had er allang moeten zijn. De fotograaf van de krant kijkt ook op de klok, hij moet zo nog naar een modeshow. Hij heeft geen uren de tijd.



‘Wat spreken we af vandaag, Daan? Vandaag
komen we nergens...’

‘... aan!’ antwoordt Daan.

‘Goed zo!’ zegt zijn mama.

Dan lopen ze het eerste gangpad in.

Langs de supermarkt loopt een moeder met haar
zoontje.

Ze pakt een winkelkarretje. Dan buigt ze even
door haar knieën.

