

KRANTENPOES, WAAR WAS JE NOU?



Verhaaltje van NIENKE DENEKAMP

Tekeningen van PETER PONTIAC

EEN GOUDEN BOEKJE



RUBINSTEIN

O O S P R O N K E L I J K
N E D E R L A N D S
" G O U D E N B O E K J E "

ISBN 90 5444 535 1

Published by Rubinstein Publishing bv, Amsterdam by arrangement with
Random House Children's Books, a division of Random House, Inc.,
New York, New York U.S.A. All rights reserved.

"Krantenpoes, waar was je nou?" door Nienke Denekamp, geïllustreerd door Peter Pontiac
Tekst copyright © 2006 Nienke Denekamp, illustraties copyright © 2006 Peter Pontiac





HET was midden op de dag. De Krantenpoes had net buiten de deur gegeten met de Burgemeesterspoes. Maar nu moest ze weer aan het werk voor de krant.

Op de redactie was het niet erg druk. De mensen van de krant zaten met hun benen op de bureaus. Ze klaagden dat er geen nieuws was om over te schrijven.

“Dan komt er maar eens een dagje geen krant,”
zei de journalist tegen de fotograaf. “Dan lezen
de mensen maar eens een boekje.”

