

Sipke op het kaatsveld

Sipke op it keatsfjild



Tekst:

LIDA DIJKSTRA

Illustraties:

HARMEN VAN STRAATEN

afûk

EEN LUXE GOUDEN BOEKJE



RUBINSTEIN

*Der is famyljekeatsen op
it fjildsje by de tsjerke.
It partoer fan pake Pipermûs
stiet opsteld yn it perk.*

*Er is familiekaatsen op
het veldje bij de kerk.
Het team van opa Spitsmuis
staat te wachten in het perk.*





*Behalve pake Pipermús
binn' dat heit en muoike Aaf.
Sipke ken it spul noch net.
Hy besjocht de telegraaf.*





*Behalve opa Spitsmuis
zijn dat pap en tante Aaf.
Sipke kent het spel nog niet.
Hij bekijkt de telegraaf.*



*De iikhoarns slaan as earste op.
It publyk begjint te bearen,
want pake kriget daliks al
in skroeier om 'e earen.*



*De eekhoorns slaan als eerste op.
Het publiek laat zich luid horen,
want opa krijgt onmiddellijk
een schroeier om zijn oren.*



*De sinne stekt, in bal giet kwea.
De mûzen hawwe it swier.
Pake slacht in lytse keats
mei it baltsje fol kowehier.*

*De zon schijnt fel, een bal gaat uit.
De muizen hebben het zwaar.
Opa slaat een kleine kaats
met de bal vol koeienhaar.*