

HET BOEK van de Sterren

Verhaal: Sjoerd Kuyper

Tekeningen: Thé Tjong-Khing



EEN LUXE GOUDEN BOEKJE

plus
magazine


RUBINSTEIN



Iedere avond leest opa voor. Altijd uit hetzelfde boek. Het is het fijnste wat er is. Alles is dan goed. Als het boek uit is, valt Elfie in slaap. Opa legt het boek op het tafeltje en hij stopt Elfie in haar bed. Daar slaapt ze tot de zon weer opkomt. Zo gaat het iedere avond, iedere nacht.



Iedere ochtend staan ze vrolijk op. Elfie helpt opa in de tuin.
Of op het dak, als er een gat in zit. Of ze gaan naar de markt.
Of ze spelen domino. De hele dag.



Maar deze avond is alles anders: het boek is weg! Ze zoeken overal, maar het is weg en blijft weg. Elfie kan niet slapen, ze denkt alleen maar aan het boek.





Elfie en opa staan vroeg op maar kunnen het boek nog steeds niet vinden. Zelfs niet nu de zon op alle dingen schijnt.

‘Wacht even,’ zegt opa, ‘hoe begon het ook alweer? Eerst was er helemaal niks...’

‘Nee,’ zegt Elfie, *‘In het begin was er niets. Maar toen waren daar opeens... de maan en de zon.’*

‘Ken je het boek uit je hoofd?’

‘Helemaal. Je hebt het zó vaak voorgelezen!’

‘Vertel het me dan maar,’ zegt opa.