

Het Gouden Boek van

nijntjes verre reizen



RUBINSTEIN

Inhoud



nijntje in Europa	5
nijntje op de Noordpool	37
nijntje in Afrika	67
nijntje in het Verre Oosten	97

nijntje naar het Verre Oosten





Nijntje en nina zitten in het vliegtuig. Ze zijn op reis naar het Verre Oosten. Het is een lange vlucht, want ze gaan ver weg van huis.



Nijntje vindt het zo spannend dat ze geen trek heeft en ze bewaart haar mes en vork als souvenir.

‘Dat is een herinnering aan deze reis,’ zegt nijntje en ze stopt het bestek in haar rugzak.



Tijdens de lange reis proberen ze origami te leren. Bij origami vouw je papier in allerlei vormen.

Nina probeert een gele bloem te vouwen en nijntje maakt een rode ster.



Ineens voelen ze dat het vliegtuig gaat landen.
Ze zijn er bijna!



‘Welkom in het Verre Oosten,’ zegt een vriendelijke stewardess, als nijntje en nina uit het vliegtuig stappen.



Oom vliegenier was de piloot. Hij is al heel vaak in het Verre Oosten geweest en hij vertelt hun dat het altijd een avontuur is om kennis te maken met een ander land.

Even later wandelen nijtje en nina met oom vliegenier door een prachtig park. Ze hebben nog nooit zoveel bloesems gezien.



Nijntje vraagt wat voor bomen het zijn. 'Het lijkt wel alsof er snoepjes aan de bomen groeien,' zegt ze.

Nina moet lachen. 'Dit zijn kersenbomen,' legt oom uit.





Verderop zien ze een grote fontein en ze lopen er naartoe. Maar nijntje en nina schrikken een beetje.

‘Het is een draak’, zegt nijntje. ‘Met hele enge ogen!’



Nina vindt de drakenfontein ook eng. ‘Hij kijkt gemeen!’
Ineens springt er iemand achter de draak vandaan! ‘Wraaaaarrrrhhhh!’
‘Hallo, ik ben taka!’ zegt hij en hij maakt een buiging.



Ze moeten een beetje lachen om de buiging.
Taka buigt nog een keer. 'Leuk jullie te
ontmoeten.'

Nu buigt oom vliegenier ook en hij legt uit: 'Bij
ons thuis zwaaien we of geven we een hand.'