

Henkie Tenkie redt een walvis

Verhaal en tekeningen van **Harmen van Straaten**



E E N G O U D E N B O E K J E





‘Help, help!’

Henkie Tenkie schrikt wakker.

Het is nacht in de haven. Daantje Kraantje, Loesje Sloepje en sleepbootje Leen slapen.

Henkie kijkt om zich heen. Het is helemaal stil.

Riep er nu iemand, of zou hij het maar gedroomd hebben?



Henkie Tenkie luistert goed of hij nog wat hoort.
Maar nee, niets. Misschien was het gewoon de wind.
Hij doet zijn ogen weer dicht.

Sleepbootje Leen maakt zich vast aan Daantje Kraantje.
En Loesje Sloepje maakt zich vast aan Sleepbootje Leen.
En Henkie Tenkie maakt zich vast aan Loesje Sloepje.
Samen trekken ze aan het net. En nog een keer.
'Hup, één, twee, drie!' roepen ze.



Ze trekken zo hard ze kunnen en dan, met een ruk,
laat het visnet los.

