



Brian, Ziggy en Bunbury rennen hijgend achter de tram aan.

En de rij met dieren wordt steeds langer.

Juf Emilie, Lionel leeuw en Flora flamingo... allemaal rennen ze achter de tram aan.

Zal hij ooit nog stoppen?







'Kom alsjeblieft niet aan de knoppen en hendels!' roept Ziggy als de tram voorbij raast.

Maar dat doen de pinguïns juist wel.
Daardoor verandert de tram steeds in iets anders als hij voorbij het station rijdt.

Eerst in een ijscotram, dan in een vorkheftram, een boottram en dan...





'Niet de vliegtram!' roepen alle dieren bij het station naar de pinguïns.

'Niet de vliegtram!'

Maar helaas, de tram is in een vliegtram veranderd.

Ze moeten iets doen. Maar wat? Straks vliegt hij van het eiland weg.

Iedereen kijkt naar Ziggy.

Hmm... Ziggy denkt en denkt.
'Ik heb een idee,' zegt hij.

Hij pakt de stopknop stevig vast en legt uit wat hij van plan is.

Flora flamingo en Tony toekan vliegen met Ziggy naar de vliegende Zootram. Die Ziggy, hij verzint altijd wel iets slims.







Ze vliegen nu boven de tram. Zal het lukken? Op de grond houdt iedereen zijn adem in.

Langzaam zakt Ziggy in de vliegtram. Snel zet hij de stopknop erop en even later landt de tram veilig op de grond.





