

Sipkes Elfstedentocht Sipke syn Alvestêdetocht

Tekst: LIDA DIJKSTRA

Illustraties: HARMEN VAN STRAATEN



afûk


RUBINSTEIN

E E N L U X E G O U D E N B O E K J E

*‘t Giet oan!’ roept pake Pipermûs.
‘Hup! Redens út it fet.
Ik ryd de Alvestêdetocht.
Wat moaiers is der net.’*



*‘t Giet oan!’ roept opa Spitsmuis stoer
als hij de deur uitgaat.
‘Ik schaats de Elfstedentocht;
het mooiste wat bestaat!’*



*Yn 'e Swettehaven bynt er op.
Hy hat earst foar de wyn.
Syn tas mei iten fielt wat swier...
want dêr kroep Sipke yn.*



*In de Zwettehaven bindt hij op.
Wind mee, in het begin.
Zijn tas met eten voelt wat zwaar...
want daar kroop Sipke in.*