

Tien kleine dieren



Geschreven door **CARL MEMLING**
Tekeningen van **FJODOR ROJANKOVSKY**
Vertaling **PAUL STEENHUIS**

EEN GOUDEN BOEKJE



RUBINSTEIN



WHOESJ!

De koude wind blaast en
de natte sneeuw valt.

SSST!

Hier in het bos is
wintertijd ook bedtijd.
Want de winterslaap
begint.

SSST!

Alle kleine dieren in
het bos moeten nu
gaan slapen.

MAAR...

Een kleine,



twee kleine,



drie kleine dieren,



vier kleine,



vijf kleine,



zes kleine dieren,



zeven kleine,



acht kleine,



negen kleine,



tien kleine dieren



WILLEN NIET SLAPEN GAAN!

O ja, ze zijn slaperig.
Heel, heel slaperig.
En ze wrijven al in hun oogjes
op deze koude, winderige
dag.
MAAR...



‘Wie heeft er nou slaap
nodig?’ gaapt het kleine
konijntje.



‘Ik niet,’ gaapt de kleine bosmarmot.
‘Ik niet,’ gaapt de kleine beaver.