

‘Uit Willem Nijholts brieven blijkt zijn plezier in het onder woorden brengen van alles wat hem bezighoudt. Ze vormen in de eerste plaats een spontaan en onbevangen opgeschreven zelfportret.’

Hella S. Haasse

## Willem Nijholt *leest* Met bonzend hart

Hella S. Haasse (1918) en Willem Nijholt (1934) werden beiden geboren op Java en brachten hun kindertijd door in Nederlands-Indië. Hella vertrok in 1938 naar Nederland om te studeren, Willem maakte als kleine jongen in Indië de oorlog mee. Hij belandde in een Japans interneringskamp en kwam pas in december 1945 vrij. Hun leven lang delen zij de liefde voor hun geboorteland met elkaar.

In 2004 begon Willem Nijholt zijn herinneringen op te schrijven. Hij schrijft over het paradijselijke Indië en zijn aangrijpende kampervaringen, over zijn liefde voor het toneel en het omgaan met een ernstige ziekte. In de meeslepende verhalen die hij Hella S. Haasse vertelt, bewondert hij en maakt hij zich boos – beide met bonzend hart.

‘Sinds acteur Willem Nijholt en schrijfster Hella S. Haasse elkaar in 1996 leerden kennen hebben ze elkaar nooit meer losgelaten. Behalve hun Nederlands-Indische achtergrond delen zij de liefde voor toneel en literatuur.’ *NRC Handelsblad*

‘Nijholt is een begenadigd verteller en op een prettige manier openhartig. *Met bonzend hart* is een heerlijk boek.’ *Libelle*

‘Willem Nijholt laat zich van zijn beste kant zien: levendig, serieus en openhartig. [...] Behalve een zelfportret is *Met bonzend hart* een bewogen eerbetoon aan zijn moeder.’ *de Volkskrant*



Luisterduur: circa 12 uur en 30 minuten

© 2012 Uitgeverij Rubinstein BV, Amsterdam













