

Stel je voor. Je heet Goos Guts, je bent doodnormaal en je woont in het saaiste dorp van de wereld. Op een dag loop je je slaapkamer binnen, je ruikt iets vies, kijkt rond, en je ziet ineens een mummie in je bed. Wat doe je dan? Ja, je schrikt je rot, natuurlijk. En dan doe je je ogen dicht, je telt tot tien en dan is hij weer weg. Maar stel je nou eens voor, hè, dat die mummie daar na die tien tellen nog steeds ligt... En na twintig tellen ook...! Wat doe je dan?

Goos pakte het pincet uit de verbandtrommel en zijn vader plakte het laatste strookje ermee vast. 'Oke, daar gaan we,' zei hij. 'Misschien valt het mee.' Toen tilde Klaas het laatste flapje op. Het viel niet mee. Ze schrokken zich zelfs het apezuur. 'Plofzak Drollemans, die krijgt later nooit verkering,' fluisterde Klaas. 'Ontzettend,' griezelde Goos.

Dummie de Mummie en de gouden scarabee is geschreven én voorgelezen door Tosca Menten.

'Zoals Dummie zou zeggen: "gheel ghoed" dus deze serie, "is leuk!" Ghoera!' Leesfeest.nl

www.dummiedemummie.nl

Luisterduur: circa 4 uur

© 2013 Uitgeverij Rubinstein bv, Amsterdam



9 789047 613893 >

Eerste druk © 2013
Uitgeverij Rubinstein bv, Amsterdam
Opgenomen bij Studio Rubinstein, Amsterdam
Met de stem van Tosca Menten
Illustraties en vormgeving door Elly Hees
Het gelijknamige boek wordt uitgegeven door Van Goor,
onderdeel van Uitgeverij Unieboek | Het Spectrum, Houten
ISBN 9789047613893 / NUR 078
Alle rechten voorbehouden www.rubinstein.nl



RUBINSTEIN

CD 1

- 1 Egypte, 2e regeringsjaar van Achnetoet I
- 2 Hoofdstuk 1: Dummie de mummie
- 3 Na een tijdje kroop de mummie
- 4 Alsof het de gewoonste zaak
- 5 Toen ze besloten hadden
- 6 Hoofdstuk 2: Een bijzonder weekend
- 7 Toen Goos zijn boterham op had
- 8 Goos haalde opgelucht adem

CD 3

- 1 De volgende morgen fietste Goos
- 2 Ze liepen naar binnen
- 3 Toen Goos en Dummie de volgende morgen
- 4 Dus vierden ze weekend
- 5 Vanaf die dag hield Goos
- 6 Die middag uit school
- 7 Hoofdstuk 6: De scarabee van Mukatagara
- 8 De volgende morgen
- 9 Zijn oog viel op het groene boekje

CD 2

- 1 Na het eten
- 2 Op zondagmorgen werden ze pas om 9 uur wakker
 - 3 Hoofdstuk 3: De eerste weken
 - 4 'Heeft hij al iets verteld over vroeger?'
 - 5 Hoofdstuk 4: Een heel slecht idee
 - 6 Op zondag haalde Klaas een oude fiets
- 7 Zodra zijn vader uit het zicht verdwenen was
 - 8 Hoofdstuk 5: Naar school
 - 9 In de middagpauze

CD 4

- 1 Zo kwam het dat Goos
- 2 'Dat is bliksem,' zeiden Goos en Klaas
 - 3 Hoofdstuk 7: Wie is de dief?
 - 4 Nog geen minuut later
 - 5 Hoofdstuk 8: Op het nippertje
 - 6 Ze vonden Klaas
 - 7 'Pap! Pap!' riep Goos
- 8 Hoofdstuk 9: Alles weer normaal