

In de donkere slaapkamer van een kleine jongen... ging de kastdeur krakend open. De jongen schrok wakker toen een groot, griezelig monster naar zijn bed kroop. Het spreidde zijn armen wijduit, klaar om te brullen! Maar het monster schrok van de schreeuw van de jongen! Het deinsde terug... en viel op de grond.

Plotseling ging het licht aan en de slaapkamermuur opende zich. De jongen bleek een robot te zijn en het monster was in opleiding.

Monster Walg leerde hoe hij kinderen kon laten schrikken bij Monsters & Co., de grootste schreeuw-verwerkende fabriek in Monstropolis.

Juf Flint, de schrikdocente, wendde zich tot de klas. 'Kan iemand mij vertellen wat meneer Walg net verkeerd deed?'



De geschrokken monsters namen het meisje mee naar hun appartement. Ze rende vrolijk rond. Maar toen ze een beer met één oog greep, maakte Mike bezwaar. ‘Ooh! Hé, hé! Nu is ‘t genoeg! Niemand komt aan kleine Mikey!’ En hij pakte de beer af. Door haar schreeuw gingen de lampen in de kamer heel hard branden. In paniek rende Mike naar het raam en deed de blinden dicht. Maar toen hij de beer aan het meisje wilde teruggeven, gleed hij uit. Hij vloog door de lucht en landde in de vuilnisbak.

‘De beer, Sully, geef haar die beer!’

Tot hun verbazing zorgde haar lach ervoor dat alle lampen in het gebouw oplichtten en ontploften! ‘Wat was dat?’

‘Ik zou het niet weten. Maar het zou geweldig zijn, als het dat nooit meer zou doen.’







Op dat moment klinkt een stem door Takels koptelefoon:

‘Ga uit de pits, nu!’

Takel herkent die stem: ‘Hé, ik ken jou! Jij bent die meid van dat feestje gisteravond! Gaan we dan nu samen uit?’

Hij verlaat de racebaan op weg, denkt hij, naar zijn afspraakje.

Op dat moment bevindt Bliksem zich in Italië voor de tweede wedstrijd van de World Grand Prix. De racers scheuren door de kronkelige straatjes als er weer een auto ontploft. De schurken slaan wederom toe!



Dusty probeert het hem uit te leggen: 'Luister, ik ben meer dan alleen een sproeivliegtuig.'

Hij wil meedoen aan de Race rond de Wereld, en de kwalificatiewedstrijd is al binnenkort.





Ripslinger wordt zo in beslag genomen door de juichende fans, dat hij niet in de gaten heeft dat Dusty hoog boven hem vliegt. Ripslinger grijnst in de camera. ‘Oké, graag mijn goede kant, jongens.’

In de laatste seconde schiet Dusty langs Ripslinger – en wint de race! Het sproeivliegtuigje heeft zijn hoogtevrees overwonnen, en zijn hoogvliegeravonturen zijn nog maar net begonnen!









