

De echte bal blonk als de zon zo mooi.  
Te mooi om mee te spelen, dacht Arno.  
Toch besloot Arno met zijn bal naar  
buiten te gaan.

Arno krijgt een bal van zijn ouders.  
'Wel voorzichtig mee zijn, hoor,' krijgt hij  
ingefluisterd als hij ermee naar  
buiten gaat.

Echt wel, denkt Arno, en hij houdt zijn  
mooie echte wedstrijdbal stevig vast.  
Maar tegen een echte bal moet je  
natuurlijk wel kunnen en durven  
trappen!

Een boek over voetbal  
voor jongens en meisjes

ISBN 978 90 476 0677 2





‘De bal is een essentieel onderdeel van het spel’  
Johan Cruijff



Arno stak de straat over en liep alsmaar rechtdoor.  
Om de hoek aan het einde van de straat was een echt  
voetbalveld met twee doelen.



Er was een wedstrijd aan de gang. Arno kon niet meedoen.  
Ze hadden al genoeg spelers en ook al een bal.