



Kaartjes

HET IS DE avond van Sams optreden. Julia is een beetje zenuwachtig, want ze is nog nooit naar een theater geweest. Bij de kassa staat een heel lange rij. Iedereen uit de buurt komt kijken.



Julia hoeft niet in de rij te staan, want ze heeft een vrijkaartje van Sam gekregen. Bij de ingang geeft ze haar kaartje aan de portier. Die scheurt er een strookje af.

‘De trap op en dan rechtdoor,’ zegt de portier. ‘Zoek maar een plaatsje in de grote zaal, jongedame. Fijne avond!’





Sam blaast op zijn trompet. Julia neuriet het liedje mee, ze kent het helemaal uit haar hoofd. Ella doet haar dansspasjes en precies wanneer Sam stopt met spelen, is Ella klaar met dansen. Julia juicht. De hele zaal klapt. Sam haalt opgelucht adem en Ella maakt een sierlijke buiging. Het is goed gegaan! Sam en Ella zwaaien nog even naar het publiek en lopen dan weg. Na Sam en Ella treden er nog andere leerlingen van de muziekschool op. Als de voorstelling is afgelopen, wacht Julia op Sam. Hij heeft bloemen gekregen. 'REUZE goed gedaan, joh!' zegt Julia. 'Komt door die steen,' glundert Sam. 'En door jou,' lacht Julia.